

Ekerö på utflykt till det fagra Östergötland och Mjölby

De två klubbarna har alltid haft ett samarbete och besökt varandra ca vartannat år. Pandemin satte ett temporärt stopp på detta men nu i maj 2024 blev det äntligen av igen på ett litet annorlunda sätt än tidigare, men jag tror vi kommer att fortsätta med det formatet.

Istället för att fylla två tre dagar med övernattningar så inbjöds Ekerö till ett endagars event. Det betydde en väldigt tidig morgon och ett väldigt sent sänggående, men vad gör det när man får träffa goda vänner.

Vi undrade lite över avsaknad av mottagningskommitté på stationen, men Birthe sa att vi skulle ses först 10.30 och då klockan bara var 9.30 nånting beslöt vi äta frukost nån stans och kliver iväg mot centrum. Då möte vi en uppenbarligen förvånad Ulrika som undrar varför är ni här nu? Alla missförstånd uträtas under fniss och vi fortsätter mot Gusto för frukost och Ulrika till stadshotellet för att hissa Soroptimistflaggan. (Vilket inte visade sig fungera då de inte hade några flagglinor????)

Sedan träffade vi alla de andra utanför kommunhuset och ett mindre kramkalas uppstår. Klippt från programmet och kompletterat med bilder och kommentarer

Kl 10.30 Upstartsträff vid Mjölby Stadshus.

Vi börjar dagen med att besöka Mjölby Kommun. Vi får höra kommunens representanter berätta om planerna för ett Upplevelse Centra i kommunen.

Kommunen bjuder på fika.





Därefter åker vi till den historiska orten Bjälbo. Bjälbo var under medeltiden stamsäte för Bjälboätten, vilken kom att regera Sverige under 1250 – 1374. (Birger Jarl sägs vara den som grundade Stockholm 1252).

Vi kommer att inta en lättare lunch ”på stående fot” i samband med besöket. (Den som hade maten fick punktering, men tror ni att glada kvinnor låter sig nedslås av det. Tvärtom – ännu mer tid till skvaller.)

Bjällbo kyrka

Guidning i Bjälbo kyrka. En något annorlunda präst berättade verkligen underhållande om kyrkan och andra kyrkligheter



Kaffe på maten intar vi på det berömda Väderstads Centralkonditoriet. Väderstad besöker vi: Byggnadsvårdskompaniet, butiken som älskar byggnadsvård, återbruk och vackra saker. Magasin Kråkeryd där man säljer lokalproducerade varor som ost, delikatesser och specerier. Här finns också interiör & återbruk, m fl butiker.



Och även här fick vi en extra underhållning genom att ägaren kom och berättade hur allt började och sedan fortsatt

Kl 17.00 Vi återvände till Mjölby Stadshotell, kl 17:30 tänder vi våra ljus. Vi räknar med att mingla och byta erfarenheter om våra projekt.

Kl 19.00 Ordförande i Motala Kvinnojour Josephine Diffner kommer att föreläsa om kvinnojurens arbete. Motala kvinnojour är ett av mjölbyklubbens projekt.

Buffén var förträfflig och Josephines föredrag intressant, åtminstone för henne med pennan som jobbar som volontär i en kvinnojour i Solna



Kl 20:30 Vi avslutar kvällen med vårt 20-kronors-lotteri med många priser. Vi som inte hade några fick köpa av kassören.

Och det var väl tur. Nästa alla vann något. Några väldigt många gånger, men avstod vinst vid tredje eller senare lyckodagningar

Vid pennan

Gunnel Ba