



2018-01-12

Det internationella samfundet avgörande för förändring i DR Kongo

Det är eftermiddag och utanför mitt fönster sprider den Blå Timmen ett vackert och tryggt skimmer över det tjocka mjuka snötäcket. En svag januarisol har tidigare idag visat att ljuset även i år är på väg tillbaka. Det är dags att önska alla Soroptimister i Sveriges avlånga land ett lyckosamt 2018!

I min oktober-rapport tog jag upp det sexuella våldet i krigets Kongo-Kinshasa utifrån en debattartikel i DN. I sitt senaste nummer hade Världshorisont en artikel, som fortsätter beskriva läget i Demokratiska republiken Kongo. Situationen för dem som verkar för **demokrati och mänskliga rättigheter** i landet är verkligen bekymmersam, och risken är stor att läget förvärras ytterligare.

En av orsakerna till våld och konflikter är den korrupte presidenten Joseph Kabila som vägrar avgå, trots att han skulle gjort det för ett år sedan. Istället tystas oppositionen och våldet eskalerar. Det här säger generalsekreteraren för DR Kongos FN-förbund, Cissa Wa Numbe, som Svenska FN-förbundet samarbetar med sedan många år.

En annan person med insikt är Maria Bard, sakkunnig på den svenska biståndsorganisationen PMU (Pingstmissionens Utvecklingsarbete). Hon pekar ut landets "ekonomiska paradox" som en av krisens grundfaktorer: DR Kongo är ett av världens rikaste länder men hem åt en del av dess fattigaste människor. Det finns gott om mineralerna kobolt och coltan, som används i batterier till mobiltelefoner bl a, och dessutom guld, diamanter och koppar. Ändå lever nästan tre fjärdedelar av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Kvinnoaktivisten Gégé Katana Bukuru, som jag skrev om i förra rapporten, intervjuas också i artikeln. Hon som i oktober fick ta emot den svenska regeringens Per Anger-pris. Som kvinnorrättsförsvare möter hon och Cissa Wa Numbe dagligen kvinnor som utsatts för sexuellt våld och tortyr. De anser att utrymmet krympt för civilsamhällets organisationer att agera i landet, ja, de menar att det redan är stängt,



åtminstone för MR-aktiviteter, och att situationen när som helst kan övergå i regelrätt krig. Som ett tragiskt exempel tar de fallet med svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michel Sharp, de två FN-medarbetare som mördades i landet i mars i år. Där menar de flesta oberoende bedömare att regeringen antingen ligger bakom eller åtminstone känner till omständigheterna kring mordet. Parallellt med MR-inskränkningarna pågår en utveckling där staten tappar, eller struntar i, kontrollen över lokala samhällen. I vissa delar av landet är det humanitära biståndsorganisationer som håller byarna vid liv eftersom myndigheterna inte själva bryr sig om att göra det.

Gégé Katana Bukuru och Cissa Wa Numbe är överens om att det internationella samfundet är avgörande för att förändring ska kunna ske, genom t ex nya smarta sanktioner och att vägra erkänna Kabilas presidentskap. I väntan på det internationella samfundet fortsätter Wa Numbe och Katana Bukuru kampen mot den kongolesiska regeringen och för de mänskliga rättigheterna med hjälp av särskilt utvecklade överlevnadsstrategier. En strategi för det kongolesiska FN-förbundet är att visa respektfullhet samtidigt som man behåller neutralitet och självständighet genom att undvika regeringens influenser. För Katana Bukurus organisation *Sofad* gäller förökning till oändligt många och små celler, som kan fortsätta sprida sig själva även om moderorganisationen stängs ner.

Som ni ser har vi Soroptimister i Sverige all anledning att fortsätta stödja våra systrar också i andra delar av världen. VI STÄLLER UPP FÖR KVINNOR! - är ju vårt motto!

Vinterhälsningar till Sveriges alla stolta Soroptimister

Inger Wallin

Luleå-Gammelstads Soroptimistklubb

inger.lulea@gmail.com